



**4.1.3 Café 't Hartje heeft plaats voor iedereen**  
 Alkmaar telt ongeveer tachtig cafés, allemaal met hun eigen sfeertje. Café 't Hartje op de Houttil, aan de Kaasmarkt, is te typeren als 'een authentieke plek waar iedereen zich thuis voelt'. Eigenaresse Liesbeth Spoor drijft, zoals ze het zelf omschrijft, 'een café waar je met een gerust hart in je eentje binnen stapt, waar geen hokjesmentaliteit is, waar plaats is voor allerlei soorten mensen, van alle leeftijden'. 's Winters drijven Liesbeth en haar team het café, in de zomer komt daar ook het tachtig plaatsten tellende terras bij, waar mensen naast een drankje ook wat te eten kunnen bestellen.



Dat het café een eigenzinnig karakter heeft, is naast de 'bemanning' ook te zien aan het interieur. In 't Hartje zijn verschillende 'bijzondere' attributen te zien: een propeller, een gevangenisdeur en een schilderij waarop een man te zien is die in een doods-kist ligt. Liesbeth: "Een beetje macaber is het wel. De man die te zien is, is mijn gelukkig nog levende vader. Op een dag zat er een vrouw aan de bar wier echtgenoot een begrafenisonderneming dreef. Mijn vader, destijds eigenaar van 't Hartje, vroeg zich af wat iemand dan doet voor de kost, en hoe dat nou voelt in een kist. De vrouw nodigde hem uit. Mijn vader ervoer hoe het voelde

in een kist, en liet er een schilderij van maken."

Bijzonder is ook dat 't Hartje haar eigen 'huis-dj' en toiletjuf heeft en dat het een familiebedrijf is, John en Janny Spoor springen nog steeds vaak bij, ook al drijft hun dochter tegenwoordig de zaak. Veiligheid is naast sfeer voor de eigenaresse erg belangrijk vandaar dat de zaak in 2000 in originele staat is teruggebracht, met gebruik van moderne veiligheidsnuffjes. Liesbeth: "Ik ben echt trots op de zaak, elke dag denk ik als ik binnenkom, gôh wat ben ik hier toch graag."